

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΣ ΚΟΠΗΝ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ»

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα.

Ἡ ἀπειρος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νὰ ἐορτάσουμε καὶ φέτος τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὴν ἐνσάρκωσι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Ἀκόμη μᾶς ἀνοιξε τὴν πύλη ἐνὸς νέου ἔτους τῆς χρηστότητός Του, χαρίζοντάς μας τὴν προοπτικὴ νέων ὁραμάτων γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ καθενός μας.

Ἐφέτος ὁ ἐορτασμὸς τοῦ Συλλόγου μας, λόγῳ τῆς μεγάλης δοκιμασίας ποὺ διέρχεται ὁ πλανήτης μας μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, γίνεται σὲ κλειστὸ κύκλο. Ὅμως ἡ καταφυγὴ μας στοὺς Ἁγιορείτες Πατέρες, ὅπου σήμερα συναχθήκαμε, ἀποτελεῖ ἀταλάντευτη πίστι στὴ δύναμι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν Μυστηρίων Αὐτῆς.

Ὁ μέγας Προφήτης Δαβὶδ ἀναφέρει στοὺς Ψαλμούς του «οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράττεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν». Βλέπουμε λοιπὸν πῶς ἡ πίστις μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἐλπίδα καὶ στὴν ἀφοβία, γιὰτὶ ὑπάρχει ἡ βεβαιότης ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μεθ' ἡμῶν καὶ ἔχοντας τὴν θεϊκὴ κάλυψη πορευόμεθα ἐν σωφροσύνῃ, ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου «ἀποκρύβηθι μικρὸν ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὄργη». Ἡ αὐτοπροστασία εἶναι καθῆκον μας, ποὺ ἐξασφαλίζει ἐμᾶς καὶ προστατεύει τὸ περιβάλλον μας. Γι' αὐτό, ὅλα «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» νὰ γίνονται.

Ἡ παροῦσα δοκιμασία πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσῃ καὶ γιὰ μία ἄλλη σοβαρὴ ἐπιδημία ποὺ ταλαιπωρεῖ τὴν ἀνθρωπότητα: τὴν ἐπιδημία τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποστασίας, τῆς ἀθεΐας! Δὲ γνωρίζω ἂν ἡ ἀγωνία μας νὰ ἀποφύγουμε τὸν ἰὸ τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ. Ἡ ἁμαρτία μᾶς ἀπειλεῖ μὲ πνευματικὸν θάνατο, ὅμως τὸ ἐμβόλιον κατὰ τῆς ἁμαρτίας ὑφίσταται ἀπ' αἰώνων, μᾶς τὸ ἐχάρισε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ἐσταυρωμένος, ποὺ μᾶς ἐξαγόρασε μὲ τὸ Πανάγιον Αἷμα Του καὶ διὰ τῆς μετανοίας μᾶς παρέχει ἄφεσι ἁμαρτιῶν καὶ συγχώρησι πλημελημάτων.

Μέσα στὴν παραζάλη ποὺ προκαλεῖ ἡ διαταραχὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας, μὲ τοὺς ἀποκλεισμοὺς καὶ τὶς συνέπειές των, ἡ πίστις στὸ Σωτήρα Χριστὸ εἶναι ἡ δύναμις ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν ποικίλων δυσκολιῶν.

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὁρους, τῆς ὁποίας τοῦ Κτίτορος τὴν μνήμη ἐορτάζουμε σήμερα, ἀπευθύνομαι εὐχητικῶς εἰς ὅλα τὰ μέλη τοῦ εὐαγοῦς Συλλόγου «Ὁ Ὁσιος Ξενοφῶν» καὶ σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἀδιαλείπτως δεόμεθα εἰς τὸν Ἁγιώνυμον Τόπον μας γιὰ ὅλους ἐσᾶς καὶ γιὰ τὸν κόσμον ἅπαντα. Θαρσεῖτε ἀδελφοί, ἀγωνίζεσθε, ἐλπίζετε εἰς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα καὶ ἡ ἀγάπη Αὐτοῦ θὰ εἶναι μαζί μας.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα παρὰ Κυρίου.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί